

Også 1979 har været et godt år for lejrskolens virksomhed. Ganske vist viser antallet af overnatninger, at der er sket et fald i forhold til det foregående år, idet antallet af overnatninger i 1979 har været 3905, mens det tilsvarende tal for 1978 var 4896. Aktiviteten kan dog ikke måles alene i antallet af overnatninger, idet der jo kan være stor forskel på antallet af deltagere på de enkelte hold.

Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi dengang m.h.t udlejning → havde nået, hvad der overhovedet kan klares, hvis de praktiske forhold skal tilgodeses på rimelig vis. Det har så været tilfældet i 1979, at der har været balance.

Af konkrete årsager til det faldende antal overnatninger må nok nævnes problematikken omkring arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser. Desuden kan den almindelige økonomiske afmatning have spillet en rolle.

Men jeg finder, at brugen af lejrskolen absolut er meget rimelig i forhold til de forventninger, der har været stillet. En fortsat udlejning på 79-niveau vil være meget passende. Så langt som vi nu kan se ind i sæson 1980, tegner dette år også godt med hensyn til udlejningsfrekvens.

Af vedlagte liste fremgår det, at skolen fortsat finder sin kundekreds i alle egne af landet, selv om jyderne er de flittigste gæster.

Eftersommeren og efteråret er de perioder, der er lettest at udleje. I denne tid er der ofte flere forespørgsler på de samme uger, men vi kan jo kun tilbyde plads til ét hold ad gangen, og der er heller ikke planer om at kunne klare mere.

Når forårstiden er mindre populær, har det sikkert sin årsag i, at skolerne i denne periode samler mange kræfter om prøverne, hvilket gør det vanskeligt at frigøre lærerkræfter til at tage på lejrskole, samtidig med at en stor flok af eleverne selv går til afsluttende prøver.

Bygningsmæssigt er der sket en væsentlig forbedring, idet der er anvendt små 50.000 kroner til isætning af nye vinduer i sydturen. Det har dels forskønnet bygningen, dels har det medført, at sovesalene fungerer betydeligt bedre end tidligere, hvor der ofte var problemer med vinduerne på den ene eller anden måde. Det har også givet en bedre isolering, hvad der ikke direkte ses i regnskabet, idet oliepriserne som bekendt er steget voldsomt i løbet af 1979. Konkret er udgifterne til opvarmning steget med 50 %.

Sengemateriellets standard er hævet ganske meget, idet cirka halvdelen af sengene er udskiftet. De hidtidige senge var jo i sin tid købt billigt og var allerede dengang ret nedslidte, hvorfor det var meget påkrævet at sætte ind med forbedring her. I løbet af det indeværende år regner vi med at kunne udskifte resten af sengene, således at vi inden for et års tid har kunnet udskifte alle sengene med nye. Det er en mere solid model vi har fået ind. Det er den, der bruges på vandrerhjem. Den har fast bund og ikke fjederbund, som ofte var til besvær. Hertil har vi fået økonomisk støtte fra de lokale pengeinstitutter, fra lokale busfirmaer og handlende. Af planlagte bygningsmæssige ændringer må nævnes, at vi ved frivillig arbejdskraft regner med at kunne sænke lofterne i de to sovesale og i gangen og samtidig sætte en anden belysning op her. Det skulle betyde en ny forbedring af miljøet i sovesalene, og den medfølgende isolering skulle gerne bidrage til at mindske væksten i varmeudgifterne. Hertil bidrager også, at vi har fået installeret en automatik, som holder temperaturen nede på et forsvarligt minimum, når skolen ikke er i brug.

I to toiletter er der opsat nye cisterner. Renovationen har af og til voldt problemer, idet de opstillede sække ikke altid kan klare de store mængder affald. Et andet problem har været, at skovens dyr har haft for let adgang til sækkene med det resultat, at de er blevet revet op, hvilket ikke pynter på nærmeste omgivelser. Vi vil forsøge

at få lavet en slags dør til den gamle garage, så der bliver mere hold på affaldet.

En bedre løsning ville være opstilling af en container, men det har af økonomiske grunde ikke været muligt selv at klare, og kommunen har ikke ment at kunne hjælpe.

Foran skolens sydmur er den terrasse, som blev påbegyndt inden skolens start, blevet fuldført, hvilket også har bidraget til et kønnere helhedsindtryk af skolen set udefra.

Siden sidste år er nogle ruter i skolens nærhed blevet gennemvandret, således at vi i bogstavelig forstand er kommet nogle skridt nærmere på at få udarbejdet det endelige materiale vedrørende de muligheder og de indskrænkninger, der er vedrørende brugen af naturen i skolens nabolag.

De omtalte ombygninger og investeringer i nyt er alle udført ved i størst muligt omfang at gøre brug af ulønnet arbejdskraft, og uden at stifte ny gæld. Overskuddet på driftsregnskabet har kunnet dække disse nødvendige investeringer. Og der er enighed i bestyrelsen om, at der ikke må stiftes ny gæld af væsentligt omfang, ligesom vi så vidt muligt søger at skaffe den nødvendige kapital, inden større investeringer gøres.

Det er en selvfølge, når man betragter institutionens bygninger, at der i meget lang tid fremover vil være brug for stadige ændringer til det bedre. Det er vores tro og håb, at dette også vil være muligt i kraft af, at der forhåbentlig hvert år vil være et driftsoverskud at gøre godt med.

Hertil bidrager fortsat det rente- og afdragsfrie lån, som Ringkøbing Amtsråd i 1978 bevilligede Kronhede Lejrskole. Uden dette havde det ikke været muligt at køre med overskud på driften.

En anden årsag til, at det kan lade sig gøre, er selvfølgelig, at en mængde af det arbejde som udføres af praktisk og administrativ art ikke betales,

naturligvis bortset fra den daglige rengøring. I denne forbindelse skal først og fremmest Sven Beiters indsats nævnes, men også kassereren og næstformanden, som er nabo til lejrskolen, yder en stor og ulønnet indsats.

Netop her vil jeg vende tilbage til tidligere gjorte bemærkninger om den daglige ledelse. Jeg mener fortsat, at man pålægger enkeltpersoner alt for stort et arbejde ved at drive lejrskolen som nu, men jeg erkender, at der ikke i overskuelig tid er andre muligheder. Men det gør ikke taknemligheden mindre. Uden denne store ulønnede indsats gik det slet ikke.

Vi havde den store sorg i 1979 pludselig at miste Mie Torp, skolens trofaste rengøringsassistent og gode ven. Hun udførte et stort stykke arbejde på udmærket vis, og hun forstod med venlig myndighed at få tingene til at glide, når det ene hold fulgte tæt efter det andet.

Det lykkedes heldigvis ret hurtigt at få kontakt med en afløser for Mie Torp, nemlig Anny Marie Olsen, som også bor på egnen, dog ikke så tæt på. Dette samarbejde er vi også glade for.

Eva og Christiaan tager sig af madlavningen, når der er hold, som ikke selv ønsker at klare denne opgave. Den største indsats i denne forbindelse har nok været sommergæsterne fra Ballerup.

Inden jeg overgiver beretningen til generalforsamlingens behandling, skal jeg sige en stor tak til bestyrelsen for et godt arbejde og samarbejde i 1979.

I forbindelse med drøftelse af beretningen kan selvfølger ethvert forhold vedrørende lejrskolen inddrages, idet jeg her kun har søgt at drage de ting frem, som jeg fandt af betydning.

H. Valdbjørn Christensen.

Beretning vedrørende 1980 afgivet på  
den ordinære generalforsamling den 25. februar 1981.

3.600 overnatninger har fundet sted på lejrskolen i kalenderåret 1980. Holdene er som tidligere år kommet fra store dele af landet. Tallet er faldet svagt i forhold til det foregående år og er dermed et led i en udvikling med nedadgående tendens. Krisetiderne går heller ikke denne institution forbi, uden at det kan mærkes. Som det fremgår af regnskabet har indtægten i det forløbne år været noget større end i 1979 men som det vil være alle bekendt fra de private husholdninger, skal der en meget stor indtægtsstigning til for at klare de stærkt stigende udgifter - jeg tænker specielt på udgifterne til varme og til elektricitet.

Krisetiderne mærkes også på den måde, at forespørgslerne om at leje skolen ikke er så mange, som det kunne ønskes, og det er derfor ikke helt uden bekymring, at fremtiden ses i møde.

Som nævnt stiger driftsudgifterne stærkt, og da kommunerne samtidig sætter ind med store besparelser, så der er færre hold på landsplan, der tager af sted på lejrskole og skoleture, kan det ikke undgå at give problemer for institutioner af Kronhede Lejrskoles slags. For første gang i institutionens historie kan vi på nuværende tidspunkt i forhold til den forestående sæson ikke meddele om optimisme med hensyn til udlejningen. Ganske vist er en del perioder udlejet, og Ballerup kommune har som tidligere år aftalt at bruge institutionen det meste af sommerferien, men en del uger i foråret står stadig "tomme".

Bestyrelsen har meget nøje overvejet denne situation, og vi har blandt andet undersøgt mulighederne for yderligere besparelser på varmeudgifterne, men der har ikke vist sig muligheder, som kunne give besparelser, der står i et rimeligt forhold til de tilsvarende investeringer.

Det har i 1980 været nødvendigt at udskifte oliefyret

og det betyder nok en smule besparelser på længere sigt, men i alt fald er det helt nødvendigt, at fyret fungerer helt sikkert, blandt andet fordi der som bekendt ikke er fast personale tilknyttet lejrskolen.

I påsken er lofterne i sovesalene blevet sænket og samtidig isoleret. Det er en mindre udgift, som også skulle vise sig som besparelser, men samtidig også som en forbedring for brugerne, idet støjniveauet nedsættes og soverummene tager sig bedre ud.

Stort set alle sengene er nu udskiftet til helt nye, blandt andet takket være økonomisk støtte fra de lokale banker og fra lokale busfirmaer. Disse senge betyder større tilfredshed hos kunderne og mindre vedligeholdelse for os.

Det kan hjælpe på økonomien at investere, så driftsudgifterne bliver reduceret, men det kan også hjælpe at sætte indtægterne i vejret. Det kan bl.a. ske ved at udleje institutionen endnu mere, men af allerede nævnte grunde er det ikke særlig sandsynlig at det kan lade sig gøre på normal vis.

Hvad da ?

Ja, vi har overvejet en række muligheder.

En af dem er at udbyde de mindst attråværdige perioder til leje for et relativt lille beløb. Det er mulighed, som nok kan have størst betydning for skolerne på egnen her, da det betyder kort tid til planlægning for et sådant hold, idet vi så vil tilsende skolerne en meddelelse om, at der nu er en periode, hvor man kan leje sig <sup>ind</sup> til favorabel pris. Vi kunne kalde det "månedens tilbud". De skulle gives ud fra den betragtning, at skolen hellere må blive benyttet og dermed give nogen lejeindtægt, end den må stå helt tom, idet de faste udgifter jo er de samme. Og som regnskabet viser, er det en betragtelig del af de samlede udgifter.

En anden mulighed er at søge udvirket, at Ringkøbing kommune for en mindre fast årlig leje råder over visse perioder, som så vederlagsfrit stilles til rådighed for kommunens klasser. Det vil gavne Kronhede Lejrskole, men også eleverne og dermed kommunen, idet

det for øjeblikket er sådan, at kommunens elever kan finde billigere steder uden for kommunen, når de ønsker at tage på ture.

Dertil kommer, at Ringkøbing kommune har økonomisk interesse i lejrskolen i form af et pantebrev, hvortil kommer, at kommunen har forret til at overtage skolen, hvis dens funktion som lejrskole skulle ophøre. Man kunne derfor forestille sig, at den kunne have grund til beskedent at bidrage til institutionens økonomiske trivsel, hvilke børnene i kommunen så kunne have glæde af.

Det har hele tiden været bestyrelsens opfattelse, at man ikke skulle foretage større investeringer end økonomien i det enkelte år tillod. Man kan se af regnskabet, at dette princip stadig følges. Skolens gæld er på nuværende tidspunkt mindre, end da den startede.

Men vi må også sige, at der på visse punkter er et reelt behov for investeringer. Det gælder specielt i vaskerummene, hvor gulve og vægge stadig fremtræder i næsten rå form, dog malet. Her ville det pynte ganske meget, om man kunne få lagt nye gulve og få sat fliser op på væggene.

Gulvene i sovesalene trænger også meget til en gennemgribende renovering.

Begge dele ville gavne helhedsindtrykket meget, og det ville måske også medvirke til, at man kunne forvente en lidt større udlejning. Det er en kendt sag, at netop sove- og vaskefaciliteternes standard er af stor betydning, når et hold vælger lejrskolemål. Men der er ikke penge til det nu!

Vi efterlyser en sponsør til at hjælpe os på dette punkt.

Den årlige vedligeholdelse klares af bestyrelsesmedlemmerne og andre frivillige hjælpere. Og der er god grund til at være taknemmelig for denne frivillige indsats. Jeg skal ikke undlade at nævne, at Karl Pedersen og Chr. Skovmose for gode ord og uden be-taling har opsat de nye lofter i de to sove-

sale. Igen i den kommende påskeferie skal der foregå vedligeholdelsesarbejder af forskellig art, og jeg skal opfordre såvel veteraner som nye hjælpere til at møde op og gøre en indsats.

Vi er taknemmelige for enhver hjælp.

Ud over at der skal males og tapetseres adskillige steder, skal der i år sættes nyt loft op og isoleres i den lange gang ud for sovesalene.

Jeg er bestyrelsen taknemmelig for et godt samarbejde i 1980, og jeg skal heller ikke i år undlade at rette en særlig stor tak til de tre bestyrelsesmedlemmer, som ulønnet udfører det største stykke arbejde for at få lejrskolen til at virke i det daglige. Tak til Sven Beiter, Niels Martinsen og Valdemar Thorndahl.

J.M.H.Jakobsen har meddelt, at han ikke længere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, hvorfor hans arbejde slutter nu. Han er den første af "pionererne" som forlader arbejdet. Jeg vil gerne sige dig tak for din indsats og udtale håbet om, at du stadig vil række en hjælpende hånd, når der er brug for det.

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling

H. Valdbjørn Christensen.



Sven Beiter.

17/1 1981

Vedr. besøgende hold på Kronhede lejrskole 1980.

februar.

24.-27 Rindum Kjærgård. Projektklassen 60

marts.

29/1-2/3 Det danske spejderkorps, Ringkøbing 78

15.-16. Socialistisk folkeoplysningsforbund, Lemvig 20

16.-20. LO skolen, Helsingør 108

28.-30. DDS Lyng division 72

april.

8.-11. Sdr. Vang skole, Kolding 96

21.-25. Hedelyskolen, Greve 100

25.-26. Ringkøbing skole 29

28.-1/5. Virring skole, Skanderborg 72

maj.

5.-9. Sorø private realskole 112

9.-11. Familiestævne, Videbæk 70

12.-14. Grejsdal skole 42

19.-23. Baunebjergskolen, Humlebæk 84

27.-29. Understed skole, Søby 40

juni.

2.-6. Thyborøn skole 124

6.-7. Lem skole 21

9.-10. Hammerum fri-og efterskole 43

11.-12. Hover skole 46

13.-15. Familiestævne Videbæk 80

15.-16. Tim skole 25

17.-20. Vemb børnehave 93

juni/juli/aug.

25/6-7/8 Ballerup kommunes feriekoloni 1014

august.

18.-23. Herlev skole 180

25.-29. Ulshøjskolen, Kalundborg 92

Sept. 22.-19/9 Ribe katedralskole 546

19.-20. Alkjærskolen 38

27.-28. Nr. Vium skole 24

Oktober.

13.-17. Nøllerupgårdskolen, Gilleleje 124

25.-26. Hjerl hede arbejdere 32

## KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1982 afgivet på  
den ordinære generalforsamling den 15. februar 1983.

### Lejrskolen fungerer

I sparetider kaster man ofte med en vis bekymring blikket fremad for i tide at observere de faresignaler, som meget hurtigt kan hejses. Man bekymrer sig, - - for der er som regel ikke langt fra signalet er hejst, til faren er overhængende. Fantasien udmaler i hurtige klip, hvad der kan indtræffe af ulykker - og i fantasien kan de blive mange og overvældende. En vis modløshed kan gribe én: hvordan skal det dog gå ?

Man kan så blive nostalgisk og tænke tilbage på "de gode gamle dage", og på den måde finder man måske en smule trøst.

I en beretning har man pligt til at se bagud - her til året 1982. Og det giver da det hovedsynspunkt: KRONHEDE LEJRSKOLE lever stadig trods tidernes ugunst. Vi har haft en rimelig udlejning

Det skal ikke skjules, at vi selvfølgelig kunne ønske, at den nedadgående kurve blev brudt, så vi kunne se en stigning i udlejningstallet, men udsigten hertil er ikke den bedste.

### Pengegave i 1982

Det var en vældig opmuntring for bestyrelsen, da det i foråret blev meddelt, at lejrskolen var kommet i betragtning, da Ringkøbing og Omegns Højskoleforening uddelte midler til fremme af bl.a. vort formål med lejrskolen. Vi er meget taknemmelige for denne støtte. Det betyder en del for vores økonomi, men det betyder også noget for lysten til arbejdet, at udenforstående finder virksomheden her så betydningsfuld, at man vil påskønne den med en direkte økonomisk hjælp. Vi har - som man ved i denne forsamling - adskillige gange søgt støtte hos flere fonde med almene formål for at blive i stand til at forbedre på lejrskolens bygningsmæssige tilstand. Det har ikke tidligere givet noget resultat.

Et par af de lokale banker har hvert år hjulpet os økonomisk med løsningen af konkrete, mindre opgaver.

## Forbedringer i 1982

I det forløbne år er der igen udført forskellige mindre vedligeholdelsesarbejder og forbedringer, hvoraf den mest iøjefaldende nok er, at loftet i den lange gang er sænket og samtidig isoleret. Som man vil kunne se, er der tale om ægte amatørarbejde, idet det er bestyrelsens medlemmer selv, der har udført arbejdet. Der er næppe nogen, der vil mene, at det er et industrifremstillet loft. Men uanset udseende medvirker det til, at vi kan spare mere på energien, og vi havde det hyggeligt, mens arbejdet blev udført. "Arkitekt" var Herluf Simonsen. Det er godt, når vi kan få hjælp af indskyderne. - Og dem er der jo mange af. De er altid velkomne til at give en hånd med, når det traditionelle forårsarbejde på skolen skal finde sted. Vi kan selvfølgelig ikke henvende os til alle, men interesserede kan blot henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, efter at generalforsamlingen har fundet sted. Det er ofte her "forårsarbejdet" aftales. Endnu bedre er det selvfølgelig selv at komme til generalforsamlingen, så har man også indflydelse på arbejdets art og planlægningen heraf.

## Planlagte forbedringer

Netop nu planlægges udskiftning af 3 sæt vinduer. Vi har fået et tilbud, som vi finder rimeligt, og når det arbejde er udført betyder det, at vi har udskiftet alle vinduer i hovedbygningens underetage. Det giver igen energibesparelser. Men i dette tilfælde var det nu også af den grund, at især det store vindue i gavlen var ved at gå til.

Vi kan stadig opstille en lang liste over ting, som vi kunne tænke os at forbedre på. Men pengene mangler vi. Men lidt ad gangen har også ret, og hvert år er der sket små forbedringer ud over den almindelige vedligeholdelse, som er meget nødvendig for, at lejrskolen for kunderne skal fremtræde i god stand. En dårlig vedligeholdt bygning bliver næppe behandlet så godt som én, der holdes i orden.

## Bestyrelsen

Atter i år forlader en af pionererne bestyrelsesarbejdet. Det er denne gang Mogens Tarp, Kloster. Det betyder, at vi ikke længere kan forvente at have direkte kontakt med indskyderne i Holmsland kommune.

Jeg vil gerne sige dig, Mogens, en stor tak for dit arbejde i bestyrelsen i de forløbne år. Vi har ofte nydt gavn af din indsigt og arbejdskraft. Jeg håber meget, at vi må henvende os til dig, når opgaver skal løses.

På generalforsamlingen sidste år indtrådte K. Brun Jensen, Torsted, i bestyrelsen. Det betød, at vi "mistede" vor mangeårige dirigent på generalforsamlingerne, men også at forbindelsen til lejrskolens fortid blev mere direkte etableret, idet Brun - som det er alle her bekendt - var lærer på Kronhede skole i en årrække op mod den tid, hvor skolen forlod sin status som folkeskole.

Jeg vil bringe min tak til alle, der har arbejdet for lejrskolens virke i 1982. Min tak er ikke mindst rettet til Beiter, Martinsen og Thorndahl.

#### Sæson 1983

Rettes blikket mod sæson 1983, må man være så realistisk, at man i denne beretning nævner, at netop i dag den 4. februar, hvor dette skrives, er der pludselig hejst et faresignal. Vor bedste kunde i den kommende sæson har aflyst kontrakten med os om icje af stort set hele sommerferien. Det er et alvorligt skridt for den pågældende kommune at tage. Det har sikkert været nøje overvejet - kommunerne sparer. Men det sætter os i en alvorlig økonomisk klemme. Vi kan dårligt undvære denne indtægt, og vi kunne have lejet den pågældende periode ud til anden side, hvis vi havde vidst dette noget før. Det er derfor vores opfattelse, at den pågældende kommune må være forpligtet af den indgåede kontrakt - måske ikke i dens fulde økonomiske konsekvens, men dog alligevel ret langt. Vi må nok søge juridisk assistance, inden vi henvender os for at blive holdt skadesløse. Jeg håber, at sagen kan klares på rimelig måde for os. Måske kan vi endnu nå at få et par lejemål i sommerferieperioden, men de fleste potentielle kunder har sikkert allerede planlagt den forestående sæson.

Gode råd er meget værd, - men må ikke gerne være ret dyre.

04.02.83.

H. Valdbjørn Christensen

KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1984 afgivet på den ordinære generalforsamling den 28. februar 1985

Reparationer og ændringer

I overgangen mellem 1983 og 1984 blev den nyrestaurerede toilet- og badeværelsesafdeling taget i brug. Herom kunne der berettes sidste år. Nu har vi så haft glæden af disse faciliteter i et helt år, og de har til fulde levet op til vore forventninger.

Også i 1984 er der sket en hel del på det bygningsmæssige område, om end det ikke helt er sket efter en nøje planlægning, og derfor har det økonomisk set været en belastning for lejrskolen.

Det har vist sig, at visse vandrør har været udsat for så kraftig en tæring, at de ikke har kunnet holde, selv om de ikke er ret gamle. Det drejer sig om de rør, der fører det varme vand frem til køkkenafdelingen. De er nedlagt for mindre end ti år siden. Derfor kom det som en overraskelse - en meget ubehagelig overraskelse - at der allerede nu på dette område var krav om så store reparationer.

Bestyrelsen har valgt en løsning, som betyder, at der ikke længere skal føres varmt vand fra oliefyret frem til køkkenet, men istedet er der blevet opsat el-vandvarmere i køkkenet og ved de to små toiletter ved hovedindgangen. Denne løsning er valgt, fordi den ville være ret let at installere (ingen ophugning af klinkegulv m.v.), og fordi den medvirker til at føre konkrete energiudgifter direkte over på udlejningen.

Herefter er det sådan, at såvel udgifterne til varmt vand i badeafdelingen som udgifterne til varmt vand i køkkenafdelingen direkte betales af de brugere, der har glæde af det varme vand. El-måleren må derfor aflæses ved ankomst og igen ved afrejse.

I juleferien foretog flere betyrelsesmedlemmer mindre vedligeholdelses - og reparationsarbejder på skolen. Således tapetserede Axel Hastrup de to sovesale. Det var nødvendigt, fordi der meget hurtigt i løbet af sidste forår var anbragt temmelig mange graffiti's på væggene her. Er den første der, kommer de næste meget hurtigt. Derfor er det bedst at begynde en ny sæson med helt "rene" vægge. I det omfang, det er praktisk muligt, kommer "skribenterne" selv til at deltage i afholdelsen af udgifterne. Undertiden efterlades navn og adresse også på væggen, og det letter efterforskningen....

Herudover var der flere mindre arbejder, som måtte laves. Flere ting følger efter, - hvis der er penge til det. Men visse ting SKAL jo laves.

#### Udsendelse af brochurer

Også i denne vinter er der udsendt reklamemateriale til skoler. I år har vi udsendt til samtlige skoler i Ringkøbing, Viborg og Vejle amter. Vi har ikke direkte kunnet spore effekten af disse kampagner, men vi tror, at de virker på længere sigt. Vi mener, at vi er nødt til at gøre opmærksom på lejrskolens eksistens, og det er meget dyrt at annoncere i fagbladene. Samarbejdet med Lejrskolebureauet fortsætter, og det giver en del udlejning..

#### Gave fra BRF

I 1984 har vi haft den glæde at få en pengegave fra Byggeriets Reallånefond i forbindelse med dennes jubilæum. Murermester Astrup Hansen overrakte i foråret på lejrskolen 15.000 kroner til formand og kasserer, som modtog pengene med stor glæde. Der er altid plads i den slunke kasse. Men pengene får ikke noget langt ophold her, der er hele tiden brug for dem.

Den økonomiske situation  
og fremtiden

Det er kassererens job ved denne lejlighed at gøre rede for indtægts - og udgiftsforhold, så derfor skal jeg selvfølgelig ikke komme ind på detaljer, men kun sige nogle ting om fremtiden, der har forbindelse med økonomien.

Den udlejning, som finder sted, og som stadig har et rimeligt omfang - selv om vi selvfølgelig kunne ønske den bedre - kan nok bære den daglige drift, men der bliver ikke "overskud" til nødvendige reparationer og forbedringer, for ikke at tale om ubehagelige overraskelser som varmtvandsproblemet i efteråret. Det måtte løses ved ret store investeringer på områder, hvor det slet ikke kunne forventes og derfor heller ikke planlægges.

Vi har hele tiden et behov for at få tilført kapital til den slags ting. Vi kan ikke fortsat tære på vores beskedne egenkapital, og vi har heller ikke mulighed for at låne flere penge. De skal jo betales tilbage, og vi kan ikke påtage os flere faste udgifter. Vi har været heldige at modtage et par gaver de seneste par år. Denne indtægtskilde er dog flygtig, og vi kan bestemt ikke budgettere hermed.

De nu installerede vandvarmere kostede ca. 20.000 kroner, og de penge har vi faktisk ikke. Men varmt vand er nødvendigt, så vi havde ingen anden udvej. Der kunne blot være tale om at diskutere, hvilken løsning der teknisk set var bedst og billigst på lidt længere sigt.

Jeg kan derfor ikke se andre muligheder end at ansøge Ringkøbing kommune om hjælp til at dække sådanne udgifter. Det er det naturlige sted for os at søge hjælp.

Jeg mener også, at vi MÅ kunne forvente, at kommunen på den ene eller anden måde støtter. Dels har kommunen "aktier" i institutionen, og dels udføres der her et konkret arbejde til fordel for kommunens unge, og desuden trækkes der unge hertil i kortere eller længere perioder. Også dette forhold må have en kommunal

interesse. Det er værd at understrege, at der er tale om et stykke arbejde, der kun bærer lønnen i sig selv - og så en kop kaffe i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Hvis ikke der bliver tilført penge på den ene eller anden måde, må vi nok indse, at institutionen ikke har mange år igen som lejrskole. Det arbejde, der har været udført, har dog slet ikke været spildt. I 9 sæsoner har mange børn og unge her fået lejlighed til at opleve den vestjyske natur med alle de glæder, det har givet. Det har betydet en faglig indlæring om naturforhold m.m., og det har givet mange timers socialt samvær. Sådanne værdier kan ikke gøres op i penge -- værdien heraf er uvurderlig -- men penge ER nødvendige for at det kan fungere.

#### Bestyrelsesarbejdet

Jeg vil igen i år takke bestyrelsen for et godt arbejde til lejrskolens fordel. Uden den ildhu, som udvises - ikke mindst fra Beiter's side - ville det slet ikke gå. Der er også grund til specielt at nævne Martinsen og Thorndahl. TAK til de nævnte, som hver dag må klare problemerne med udlejning og penge. Tak til den øvrige bestyrelse for en virkelig god indsats i mange sammenhænge - ikke mindst, når der skal foretages reparationsarbejder m.m.

Kronhede Lejrskole må ikke gå tabt for almenvellet, blot fordi der mangler nogle få kroner - set i den store sammenhæng.

Den 23. februar 1985.

H. Valdbjørn Christensen.



## KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1985 afgivet på den ordinære generalforsamling den 17. februar 1986

I dette forår kan KRONHEDE LEJRSKOLE fejre sit 10 års jubilæum. Ganske vist fandt den officielle indvielse først sted i maj 1977, men på dette tidspunkt var der gået et år, hvor lejrskolen i praksis havde fungeret.

Der er derfor god grund til at glæde sig ved denne lejlighed over dette jubilæum. Hertil er vi ikke nået uden vanskeligheder, men det er lykkedes ved stor indsats fra mange sider at klare problemerne.

Glæden over jubilæet er ikke mindre, når man betænker, hvilken periode der har været tale om. Det har været nedgangstider, og det har betydet, at kommunerne ofte har været gennem "sparerunder", hvor det ikke sjældent er gået ud over lejrskolebudgetterne. Og det har været føleligt også for KRONHEDE LEJRSKOLE.

Men endnu lever skolen, og vi kan glæde os over, at der i de forløbne ti år har været et meget stort antal gæster. Nogle i flere uger, og endnu flere i et par dage. Mange af gæsterne er kommet fra Øst-Danmark, og vi mener, at lejrskolen er et godt udgangspunkt for at studere Vestjylland.

Skal vi ikke ønske hinanden til lykke ?

De nødvendige reparationer og installeringen af elvandvarmere gav ret store økonomiske problemer i 1985. Efter ansøgning til Ringkøbing kommune fik vi et tilskud til at klare problemerne omkring elvandvarmerne.

Herudover havde institutionen økonomiske problemer omkring moderniseringen af toiletfaciliteterne. Det har været nødvendigt at klare det over driften, hvilket igen betyder, at det økonomiske grundlag for lejrskolen er blevet ringere i løbet af 1985 - selv om bygningernes værdi selvfølgelig er større efter forbedringerne.

Lejeindtægterne er desværre reduceret noget i 1985 i forhold til det foregående år. Vi må som andre lejrskole leve med besparelserne i den offentlige sektor, og det betyder i vores tilfælde generelt sagt færre gæster i flere dage, og flere i et par dage. Og det betyder igen en reducere af indtægterne.

Det er meget let at se, hvor den udvikling vil ende, hvis ikke vi på en eller anden måde får den vendt.

Vi har de senere år brugt ikke så få penge og kræfter på at få lejrskolen så kendt kendt ude omkring som muligt.

Vi har udsendt brochurer, og vi samarbejder også med Lejrskolebureauet, hvilket giver nogen udlejning. I det sidste nummer af Lejrskolebureauets brochure har vi fået farvebilleder med, og det giver et godt indtryk af miljøet omkring skolen. Og det er det vi altid i vores "kampagne" har satset mest på.

Men en reklamekampagne giver ikke noget resultat uden et marked, Vi ved, at markedet er mindre end for bare få år siden. Ikke sjældent læser vi i aviserne om lejrskoler, der er ved at bukke under, fordi der er færre kunder til markedet. "Sparerunderne".

Derfor er det nødvendigt på denne generalforsamling at koncentrere vores opmærksomhed om fremtiden.

Hvad kan vi gøre for at få forbedret driftresultatet i 1986, i 1987,..... ?

Enhver her til stede ved, at det altid har været vort problem. Endnu er det ikke lykket at finde den formel, der kan give det rigtige facit.

Men det er ikke blevet mindre nødvendigt. Det vil tydeligt fremgå, når regnskabet herefter bliver fremlagt af kassereren. Gode ideer efterlyses !

Som tidligere år er der udført mindre vedligeholdelsesarbejder, hvoraf en del skyldes en direkte indsats fra bestyrelsens side. Det er der grund til at sige tak for.

Tak er der også til Beiter, Martinsen og Thorndahl for deres store indsats i det daglige arbejde. Hvis ikke der blev brugt mange timer fra deres side, kunne lejrskolen slet ikke bestå.

Trods vanskelighederne - også her i jubilæumsåret - er der grund til at glæde sig over, at så mange unge mennesker i de forløbne år har haft så mange glade timer her.

Det har ikke været forgæves.

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen i 1985.

Lad os nu drøfte fremtiden!

Ringkøbing, den 17.februar 1986

  
H. Valdbjørn Christensen

## KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1986 afgivet på den ordinære generalforsamling den 19. februar 1987.

1986 blev et paradoksal år for lejrskolen. På den ene side startede året med dystre udsigter m.h.t. økonomien, på den anden side blev der iværksat et stort projekt til forbedring af de faciliteter, som vil give brugerne større muligheder, når de skal bruge skolen.

Der viste sig mulighed for at ombygge tagetagen. Det betyder dels flere og bedre lokaler, men også at selve taget er nyt, hvad der selvfølgelig har stor betydning på længere sigt. Vi løber ikke ind i en situation, hvor taget pludselig skal renoveres.

I tagetagen indrettes der nu tre opholds-/sovelokaler. Det har ikke været hensigtsmæssigt, at det samme lokale skulle bruges af alle til både at spise i, til at blive undervist i og til almindeligt opholdslokale. Især i perioder med megen regn var det ikke tilfredsstillende for lejrskolens brugere. I hver gavle er der lavet brandtrappe, således at kravene til brandsikringen er dækket ind. Det turde være en selvfølge, når lokalerne - om det ønskes - også skal bruges som soverum.

Den endelige indretning af lokalerne er endnu ikke foretaget, men en hjælp af økonomisk art er det, at Byggeriets Reallånefond og Nykredit har meddelt, at man vil støtte denne del af projektet. Der indrettes også to toiletter i tagetagen.

Den økonomiske baggrund for dette meget omfattende byggeri er hentet i et samarbejde mellem Ringkøbing Kommune (163.000 kr), Ringkøbing Amtskommune (150.000 kr) og Amtsarbejdsmarkedsnævnet (180.000 kr). Der er således tale om et beskæftigelsesprojekt.

Inden for rammerne håber vi også at kunne få etableret et nyt redskabsskur, idet det gamle næsten er helt ødelagt. Dette skur har bl.a. betydning for opbevaring af affald, indtil afhentning finder sted.

Vi mener, at der er tale om så vigtige forbedringer, at det på længere sigt må betyde en stigning i udlejningen og dermed i indtægterne.

Udlejningen i 1986 har været god og den skønnes at blive bedre i 1987.

Vi har mange ophold af kortere varighed, men det er ønskeligt, at opnå flere lejemaal af længere varighed, idet de giver en bedre økonomi for skolen. Her tror jeg, at de bedre og flere lokaler kan bidrage. De vil gøre et længere ophold mere sandsynligt.

Vi vil fortsat på forskellig vis bidrage til at gøre lejrskolen så kendt som muligt. Blandt de seneste initiativer kan nævnes en henvendelse til de lokale fagforeninger, som måske kan bruge stedet efter, at der nu bliver flere opholdsrum/kursusrum. Vi vil fortsat annoncere, og brochurermaterialet om skolen vil gennemgå en revision, således at materialet kommer i overensstemmelse med de nye forhold

Det er planen at holde åbent hus for offentligheden, når de nye lokaler står klar. Dels vil det give omtale og dermed reklame, og dels er det rimeligt, at alle kan få at se, hvordan nyindretningen tager sig ud.

Byggeriet forventes færdiggjort omkring påsketide, så i forsommeren vil der blive mulighed for at kigge.

Regnskabsåret 1985 sluttede med et underskud på 16.000 kr. Dette underskud dækkede Ringkøbing kommune. Det er vi glade for. I år slutter lejrskolen med et underskud på 5.000 kr. Det finder vi ikke alarmerende, specielt ikke fordi vi efter forbedringerne tror mere på en udlejningsstigning.

I forsommeren blev vi ramt af et uheld, da vandforsyningen til skolen blev afbrudt p.g.a. sand i systemet. Der blev lavet en midlertidig ordning indtil en ny vandboring kunne etableres. Det kostede mange penge, nemlig 61.000 kr at få dette klaret. Ringkøbing kommune lånte os pengene til betalingen (kommunens pant i ejendommen blev forhøjet fra 125.000 til 186.000 kroner). En overgang var det ved at se ud til, at dette uheld kunne have været den „sten på vejen, der kunne have væltet det hele“. Heldigvis gik det ikke sådan.

I den kommende tid må det forventes, at der bliver brug for frivillige hænder til at „få sat prikken over i'et“ efter de store forbedringsarbejders afslutning. Alle er velkomne.

En overgang var der planer om at gøre lejrskolen til opholdsted for flygtninge. Planerne blev kun planer, og det er vi ikke kede af, selv om vi selvfølgelig måtte være positive over for de mennesker, som manglede husly. Lejrskolen bør selvfølgelig bruges efter sit formål.

Vi har et godt rengøringspersonale, der ind i mellem også klarer småreparationer. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak for en god indsats. Rengøringsstandarden har meget stor betydning for det omdømme vores institution får blandt gæsterne.

Tak til bestyrelsen for et godt arbejde i det forløbne år, og velkommen til arbejdet i 1987.

Ringkøbing, den 17. februar 1987

H. Valdbjørn Christensen

*Færdige i ugen før påske.*

## KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1987

afgivet på den ordinære generalforsamling tirsdag den 23.02.88.

I foråret 1987 afsluttedes de ret store bygningsforbedringer, som blev iværksat i slutningen af 1986. Takket være en fælles økonomisk indsats fra amt, kommune og amtsarbejdsmarkedsnævnet er det lykkedes at få etableret 3 gode rum i lejrskolens loftsetage. Det har altid været et problem, at så mange aktiviteter har skullet finde sted i det samme lokale. Nu kan der finde en adskillelse sted af forplejning, undervisning og hyggeaktiviteter.

Et nyt tag på bygningen har også gavnet meget, og dermed er der fjernet et problem, som pludselig kunne vælte det økonomiske grundlag for lejrskolen.

I loftsetagen er der indrettet 2 toiletter, og der er anbragt brandtrapper ved hver gavlende, således at loftetagen også i påkommende tilfælde kan benyttes som soveafdeling.

I øjeblikket arbejder bestyrelsen på møbleringen af de nye rum. Det er blevet muligt på baggrund af en bevilling fra Ringkøbing kommune til formålet. Dertil kommer, at Byggeriets Realkreditfond og Nykredit har støttet denne indretning.

De lokale banker har også som sædvanligt ydet støtte til lejrskolen.

For at få mest muligt ud af pengene er der i et vist omfang indkøbt lidt brugte møbler, som kan gøre god fyldest.

Den 23. august havde vi indbudt til åbent hus, og mange venner af lejrskolen og brugere fandt vej den pågældende søndag eftermiddag. Der var lejlighed til at se de nye lokaler og nyde omgivelserne. Vi serverede en kop eftermiddagskaffe.

Vi har i 1987 haft en virkelig god udlejning i forhold til de foregående år, og det har da også givet sig udslag i et noget bedre regnskabsresultat.

Lejrskolen bruges først og fremmest som lejrskole, som regel for hold der kommer længere borte fra. De lokale skoler bruger den mest som opholdssted for såkaldte "hytteture" eller hvad vi kan kalde mini-lejrskoler. Derudover holdes der slægtsstævner og også nogle udenlandske grupper grupper lejer sig ind.

Vi omgås i øjeblikket med planer om at søge Helsefonden om tilskud til at gøre lejrskolen mere venlig i sin indretning over for bevægelseshæmmede.

Det er en kendt sag, at den gruppe mennesker også har et stort behov for at komme ud midt i naturen, og den er til stede i rigt mål her, men vi må så også indrette bygningen, så den kan byde de rigtige forhold.

I dagspressen støder man af og til på beretninger, der fortæller, at eksempelvis bevægelseshæmmede ikke alle steder er velkomne. Det vil de være her, såfremt vi kan byde dem de rigtige forhold.

For et par år siden blev det nødvendigt at lave en ny vandboring til lejrskolen og dermed også til Kronhede Forsamlingshus, som vi har fælles vandforsyning med.

Nu viser det sig, at der er planer om at føre en kommunal vandledning frem til området, hvor lejrskolen ligger. Da vi netop har fået lavet en ny vandboring, er vi ikke pt specielt interessere men vi vil selvfølgelig være solidariske med vore naboer, når tilslutningen skal finde sted. Og det vil jo da også på langt sigt give en større forsyningsikkerhed.

I august 1987 havde jeg selv fornøjelsen med min 9. klasse at starte skoleåret med en tur til Kronhede Lejrskole. Vi havde lagt vægt på, at vi skulle have mulighed for at komme så meget ud i naturen som muligt og dermed også at få så megen motion som muligt. Det var en meget vellykket tur, og for mig understregede det igen, hvor godt et område lejrskolen ligger i.

Dette område giver mulighed for at udfolde sig på mange måder. Jeg kunne igen ikke lade være med at glæde mig over, at stedet blev sikret til brug for børn og unge.

Jeg håber, at det langt ud i fremtiden vil kunne fungere på den måde.

I beretningens slutning er det naturligt at takke ALLE, som på den ene eller anden måde har bidraget til, at lejrskolen fortsat fungerer. Det gælder personalet, som tager sig af den daglige rengøring,



det gælder familien Thorndahl, som i kraft af naboskabet ofte må bruge tid på lejrskolens benyttede, det gælder Sven Beiter, som står for udlejningen, og som i øvrigt med utrættelig energi og mange gode ideer hele tiden finder udveje, når vi står over for vanskeligheder, og det gælder den øvrige bestyrelse.  
TAK for godt samarbejde i 1987. Kronhede Lejrskole har det godt !

Ringkøbing, den 22. februar 1988.

H. Valdbjørn Christensen

## KRONHEDE LEJRSKOLE

Beretning vedrørende 1988 afgivet på den ordinære generalforsamling mandag den 30.01.89.

I 1988 har der kun været udlejet til kortere ophold. Egentlige lejrskoler har ikke fundet sted i lejrskolen. Det har sikkert sin årsag først og fremmest i de budgetmidler, der rundt omkring i kommunerne afsættes til brug for skoleelevernes lejrskoleture.

Det kan beklages af økonomiske grunde, men det er også en skam, at der ikke er flere danske skoleelever, der får mulighed for at "studere" Vestjylland. Jeg tænker her først og fremmest på elever fra andre egne i Danmark.

Eleverne på vores egen kommer jævnligt på lejrskolen, mest på meget korte ophold, såkaldte hytteture. Også andre unge mennesker fra egnen kommer her som deltagere i spejderarrangementer eller i idrætsarrangementer.

Efter ombygningen og andre mindre forbedringer fremtræder bygningerne for gæsterne meget indbydende.

Også rengøringspersonalet fortjener ros for sin indsats. Det betyder meget, når man kommer på en lejrskole, at den fremtræder rengjort og velholdt.

Det sidste kræver til stadighed en del økonomiske midler. Det kan ikke undgås, at der sker et stort slid, når der kommer ret mange i kortere perioder. Dertil kommer, at det jo er ældre bygninger for største delen, og det betyder naturligvis almindelig vedligeholdelse.

I det forløbne år har frivilligt mandskab med skolebetjent Jørgen Jessen i spidsen sørget for, at der blev rejst en ny redskabsbygning med plads til forskellige ting bl.a. værktøj. Her er også renovationscontaineren anbragt.

I en weekend i januar nåede et hold "arbejdere" et godt stykke med hensyn til vedligeholdelse med maling indvendig. De mørke farver er blevet erstattet med lidt lysere, vinduerne har fået en opfriskning og meget mere. Dog er der stadig foreliggende opgaver, hvoraf en del kan klares med malerpensel, men også en del kræver fagkundskab. Der skal sættes nogle flere lampesteder op, dels udvendigt, men også fx i trappeopgangen til 1. sal.

En del af det udendørs arbejde i skov og have kan skovskolen klare for os mod, at den beholder det fældede træ.

Af større ønskelige forbedringer på nuværende tidspunkt tænker jeg på gulvene i sovesalene. Deres mangler træder tydeligere frem, efter at der er foretaget andre vedligeholdelsesarbejder.

Vi har endnu ikke fået udarbejdet nye informationsmaterialer til brug for uddeling til gæsterne, når besøg er aftalt - og i visse situationer som reklamemateriale. Denne mangel er jeg bl.a. selv ansvarlig for, og det skal i det nye lejrskoleår være et af mine fortsætter, at der bliver gjort noget ved det.

I det forløbne år har vi skiftet udlejer. Sven Beiter har efter "lang og tro" tjeneste overladt dette meget vigtige job til Mehli Nygaard. Ved denne lejlighed vil jeg gerne udtrykke institutionens meget store taknemmelighed for Svens lange og gode indsats. Jeg er samtidig glad for, at Mehli har overtaget "styret". Det er særdeles vigtigt, at dette arbejde udføres med omhu og akkuratse. Det er heller ikke ligegyldigt, at det er "fagfolk", man møder, når man som kunde ringer op. Og med "fagfolk" mener jeg personer, der inde i tingene og samtidig kender egnen, således at der kan rådgives på den rigtige måde.

Med hesyn til en omtale af lejrskolens økonomiske forhold henviser jeg til kassererens gennemgang af regnskabet, når det står på dagsordenen. Som samfundet i øvrigt kører vi tæt på den "berømte" afgrund, men dog i år på så megen afstand, at vi stadig kan tro på lejrskolens fremtid.

Og det skal her understreges, at de meget små administrationsudgifter er med til, at vi holder skindet på næsen. Hvis ikke der fra anden side og fra bestyrelsens side blev ydet et ret stort stykke konkret arbejde på skolen og - gratis -, ville økonomien se dårlig ud.

I 1989 vil vi fastholde priserne ved udlejning. Vi tror, at det kan medvirke til at fastholde den nuværende udlejningsfrekvens - og måske endda forbedre den en smule.

I året 1988 har vi måttet føre retssag for at få aftalte kontrakter opfyldt. Det er ikke rart, men for ikke at skabe præcedens m.h.t. uden videre at kunne ophæve en indgået kontrakt, har vi følt det nødvendigt. Desværre må vi nok se i øjnene, at det ikke lykkes. Det har bl.a. årsag i, at en af dårligt betalende kunder bor i Vest-tyskland.

Hvert år modtager vi tilskud fra de lokale banker, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Det giver mulighed for de mindre nyanskaffelser.

Det er sidste gang, at jeg aflægger beretning, idet jeg går af som formand umiddelbart ved generalforsamlingens afslutning. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle for et godt samarbejde i de forløbne år. Når jeg holder op nu, har det sin årsag i, at det kan betyde nyt initiativ, når der kommer en anden til. Det er min principielle holdning, og dertil kommer at jeg kan mærke, at engagementet ikke er det samme nu, som det var en gang. Jeg vil fortsat gerne yde et stykke praktisk arbejde til fordel for lejrskolen.

Tak for 1988 - og held og lykke i 1989!

H. Valdbjørn Christensen



Beretning for året 1989 ved den ordinære  
generalforsamling mandag den 29. jan. 1990.

I 1989 har der været en tilfredsstillende udlejning i forhold til flere af de foregående år. Der har været tendenser til flere egentlige lejrskoleophold, dvs. ophold af flere dages varighed. Det ser vi på med glæde, idet dette giver mere fordybelse i de særprægede omgivelser. Endvidere er sliddet på bygninger mindre, når holdene ikke skifter alt for tit.

En yderligere årsag til den større indtjening er, at vi har vundet den retssag, vi startede gennem en dansk/tysk sagfører i Flensburg p.g.a. en misligholdt lejekontrakt fra en tysk gruppe. Sagen gik først til en prøveinstans i Vestberlin og derfra videre til landsretten i Hildesheim. Resultatet blev, at vi fik ca. 80% af lejesummen udbetalt.

Vi kan iøvrigt glæde os over meget udlejning til børn og unge fra vores eget område. Her er der især tale om week-ends, og for skolebørn drejer det sig oftest om ophold med en enkelt overnatning. Familiestævner med overnatning, bryllupper, udlejning til ungdomskoler m.m. er også blevet populært på Kronhede lejrskole. Det kan også nævnes, at der i 1989 har været en del samarbejde med hjorteskydebanen ved Ulfborg. Der har fortsat været besøg af udenlandske grupper.

Ved udgangen af 1989 har Inger Jensen ønsket at stoppe med at gøre rent på lejrskolen. Vi siger tak til hende og Ernst for indsatsen og interessen for lejrskolen. Vi har lært at sætte pris på den solide indsats, de har ydet, og vi er kedede af, at de holder.

Der skal rettes en tak til bestyrelsen for arbejdet i årets løb, især til Mehli, der forestår udlejningen. Det er let at se, at du har taget opgaven alvorligt. Kun sommerperioden har været et hul i udlejningen i 1989, men den er allerede nu udlejet for juli 90.

På gamle fotos kan man se, at Kronhede skole i tidernes morgen ikke var omgivet af skov eller stor have. I dag syner skolen på omtrent samme måde på sin forhøjning, set fra vejen. Skovskolens folk har fjernet rækken af graner langs vejen op mod skolen, og der vil i stedet blive plantet buske.

Indvendigt er der blevet malet visse steder. Vinduerne har udvendigt fået maling 3 gange, og fliserne på terrassen er lagt om. Murværket er delvis fuget, hvilket vil fortsætte i 1990. Det kan nævnes, at gelænderet til l. salen nu er sat op. Til afløsning for telefonen er der bestilt en ny og bedre.

Skovskolen fortsætter arbejdet på lejrskolen med udskiftning af træer og buske, når de kan afse tid til formålet.

Samlet kan det fastslås, at lejrskolen bygningsmæssigt er i "fin form" til at modtage de mange gæster i 1990, men der vil altid være ønsker om yderligere fremskridt. Et sådant vil det være at få opdelt det store soverum i 2 mindre. Samtidig ville det pynte gevaldigt at få lagt et nyt gulv.

I det forløbne år er der blevet lagt vandrør fra Thorsted vandværk. Vi har fået tilbudet om at indtræde i ordningen, men da vi selv for få år siden var nødt til at indrette ny vandforsyning, behøver vi ikke at gå med i ordningen på nuværende tidspunkt.

Ulfborg skovdistrikt har opkøbt jord i nærheden af lejrskolen og plantet forsøgsområder til. Hvis opkøbene fortsætter, og planerne om genetablering af Filsø ken gennemføres, vil lejrskolen få en endnu mere attraktiv beliggenhed. Men det er selvfølgelig fremtidsmusik.

Vedr. de økonomiske forhold for året 1989 må det siges, at vi kommer rimeligt godt ud af det med et mindre overskud, som der dog vil blive hårdt brug for i 1990 til de ovennævnte forbedringer. Vi er naturligvis særdeles glade for den stabilisering, der ligger i tallene i regnskabet.

Vi er taknemlige for de tilskud, vore pengeinstitutter yder. De er også medvirkende til de forbedringer, der gennemføres i årets løb. For 1990 vil udlejningspriserne være uforandret. Dette har nu været tilfældet de seneste 4 år, og vi håber, dette vil medvirke til en fortsat stabil udlejning.

Lejrskolens ejendomsværdi er pr. 1. jan. 1989 fastsat til 600.000 kr.

  
Sven Bøtcher