

Kronhede lejrskole s/i
V/ fmd. Sv. Beiter
Febr. 2003.

Årsbetetning ved generalforsamling på lejrskolen 18. febr. 2003 kl. 20.

Året 2002 var et år, hvor der foregik meget for Kronhede lejrskole. Vi ansøgte ca. 60 fonde om midler til ombygning og renovering, lokale og udenbys. Vi optog et større lån gennem Nykredit, og der kom gang i en hel del længe imødesete renoveringer og nyinvesteringer, og da vi var ved at have et overblik over alt dette, fandt vi ud af, at en renovering af taget på hovedbygningen var nødvendig. Taget smuldrede simpelthen, og det var bare med at komme i gang. Den sidste del af taget skal udskiftes i dette forår. Om alle disse forandringer skal det siges, at hvad vi har kunnet selv, har vi selv udført, og det har styrket sammenholdet i bestyrelsen.

De, der har støttet os, er bankerne, især Ringkøbing bank, men også landbobanken og Nykredit har været på banen, og det samme gælder Ringkøbing kommune og Lions Ringkøbing, der også tidligere har støttet os i en lignende situation. Ude i baggrunden venter Friluftsfonden med op til 1/3 af udgifterne til de materialer, der er brugt. Vi håber derfor, at vi næsten får det hele til at hænge sammen, også set i lyset af, at udlejningen er blevet stadig bedre de senere år, dog som sædvanlig kun forår, sommer og efterår, idet vintermånederne ikke har kunnet lejes ud. Når udlejningen er blevet nævnt, skal det også med, at vi har indledt et samarbejde med Novasol om udlejning af juli og begyndelsen af august måpneder.

Jeg vil gerne nævne de ting, vi har arbejdet med i løbet af 2002:

- a) Nye senge. I samarbejde med Produktionsskolen i Ringkøbing har vi fået opbygget nye senge i alle soverum på stueplan, iøvrigt efter en ide af Lars Ricken. Det ser ud til, at sengene er tilstrækkelig robuste
- b) Nye vinduer. Alle vinduer er udskiftet til vedligeholdelsesfri Velfac-vinduer i facaden. I foråret 2003 skal der udskiftes døre og vinduer i stueplan mod gårdsplads og i vest, alt sammen i samme solide stil, og et par døråbninger skal mures efter.
- c) Nyt fyr. Den gamle kedel var revnet, og vi fik et rigtig godt tilbud, så nu skulle det nye gerne kunne fungere i mange år.
- d) Indvendig ombygning, så der er adgang til baderummene, uden at nogen behøver at gå over gårdspladsen først. Dette har taget et par senge fra "karlekammeret", så der her nu kun er plads til 4 personer.
- e) Etablering af boldbane i den tidligere have. Der er blevet planeret et stykke af haven, og græsset er sikkert klar til brug her i foråret. Valdemar T. har indtil videre slået græsset, hvilket vi er taknemlige for.
- f) Vi har endvidere tilladt os at indkøbe en opvaskemaskine til køkkenet samt en vaskemaskine. Begge dele har været nødvendige i forbindelse med tidens krav. En fryser er ligeledes blevet udskiftet.

Noget er blevet udsat. Det gælder fugning af murværk i vest og syd. Andet er opgivet, og det drejer sig om etablering af en skovlegeplads. Vi har opgivet det, fordi det er usikkert, om vi kan holde legeredskaberne tilstrækkeligt vedlige, og hvem hæfter, hvis der sker en ulykke?

Desværre er den store elm på gårdspladsen gået ud. Der er truffet aftale med en skovarbejder om at fælde træet, og så er det meningen at plante et lindetræ. Det er en skam, at det gik sådan med det træ, for det havde en meget flot krone og pyntede gevaldigt på gårdspladsen. Mange tidligere elever kigger op til skolen ind imellem, og de vil savne træet. Nogle vil huske, at de har været med til at plante træet i sin tid sammen med den navnkundige lærer Kaae. Når vi planter det nye lindetræ, vil vi tænke på læplantningsudvalget, der forærede os 3000 kr. af kapitalen ved læplantningsudvalgets nedlæggelse og samtidig tænke på de smukke ord, der fulgte med gaven.

Siden lejrskolens start i 70'erne har vi været 7 i bestyrelsen. Dette bliver nu udvidet til 9, og vedtægterne vil blive bragt i overensstemmelse med dette. Erklæringer er indhentet fra Ringkøbing amt og Ringkøbing kommune, idet begge har lånt lejrskolen penge. De havde ikke noget at indvende mod udvidelsen af bestyrelsen. Vi har ønsket at få et par piger med i bestyrelsen.

Indvendigt skal der nu males nogle steder, og der skal opsættes et infoskilt på en gavl, så man kan se, hvem der udlejer skolen. Derefter er vi klar til sæsonen, der er booket godt op allerede.

Ved denne lejlighed er det altid på sin plads at rette en tak til dem, der har ydet en indsats for, at lejrskolen kan have den vedligeholdelsesstandard, som vi gerne ønsker. Jeg vil derfor rette en tak til bestyrelsen og til de ægtefæller, der har hjulpet til med rengøring, vask, maling og håndværksarbejde under renoveringen. En særlig tak til Jørgen Jessen som den, der har stået for den mere håndværksmæssige indsigt og tilrettelæggelse.

En stor tak til Mehli og Niels. Det drejer sig dels om slæbet med udlejning og om kassererjobbet. Begge dele er tidkrævende, og det kan godt være irriterende med de mange telefonopringninger.

Edel skylder vi en tak for en energisk og engageret indsats med at gøre lejrskolen klar fra det ene hold til det næste.

Uden gode naboer ville det være vanskeligt at drive lejrskolen tilfredsstillende. Vi er glade for, at Preben Torp giver os tilladelse til at færdes over det smukke stykke natur bag den historiske sten, og der skal lyde en stor tak til Inger og Valdemar Thorndal for jeres hjælp, interesse og tilsyn med lejrskolen.

Jeg vil slutte denne beretning med at give udtryk for håbet om, at lejrskolen fortsat i mange år må være til rådighed for en bred skare af foreninger for børn og unge samt andre grupper, der gerne vil færdes i den smukke vestjyske natur. Dette var meningen fra starten, og dette har bestyrelsen kunnet holde sammen om gennem mere end 25 år.

Kronhede lejrskole
/SB

Beretning for året 2003

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at udtale mindeord over vort nu afdøde bestyrelsesmedlem Jørgen Schack. Han døde i efteråret af en ondartet kræftsygdom, der ikke gav ham nogen chancer. Jørgen var i en længere årrække medlem af lejrskolens bestyrelse og ydede her en stor indsats, når der skulle ordnes noget her på stedet. Man kunne høre, hvor Jørgen befandt sig i bygningen, for der var altid godt humør og samarbejde om opgaverne fra hans side. Han måtte finde sig i smarte bemærkninger, fordi han var så lang, ikke mindst når nogen fandt det rimeligt, at det var ham, der rensede tagrenderne.

Vi er ham taknemlige for de gode stunder, vi oplevede sammen med ham, vi vil savne ham og sande, at "de mennesker, vi har kendt og holdt af, dør aldrig. De lever i vort sind som lys, der tændes i stille stunder"

Æret være mindet om Jørgen Schack.

Året startede nærmest med en færdiggørelse af renoveringen af taget på hovedbygningen, og vi var heldige med vejret, og i løbet af kort tid blev taget gjort færdigt. Det var igen en kombination af frivillig og professionel indsats, kombineret med velvillig støtte fra kommune, banker og private foreninger og kreditforeningen. Siden har det vist sig, at det blev nødvendigt med ny inddækning ved flere af skråinduerne ovenpå. Men sådan er det nok, når man piller ved ældre bygninger. Der følger mere med, end man havde tænkt sig fra begyndelsen. I det hele taget er taget en dårlig historie, fordi det blev fornyet sidste gang i 1987. Desværre viste det sig, at det var en meget dårlig kvalitet, der var blevet leveret. Da vi tog de gamle plader ned, var malingen slidt af, og resten var nærmest ler.

Vi nåede meget med renoveringen i 2003, og der blev brugt meget tid til det. Til gengæld har lejrskolen i dens nu snart 30 årige historie ikke tidligere været så tiltrækkende et sted, som det nu er. Det hører vi ofte fra de mange brugere af stedet. Det er som sædvanlig en forskellig skare af børn og unge fra skoler og fritidsorganisationer, weekends for spejdere, familiefester og egentlige lejrskoler eller hytteture. Det er som det skal være. Blot kunne vi fortsat ønske os bedre udlejning mellem november og april, og det har altid været et problem. Vi er stadig tøvende overfor, hvad udbyttet kan blive af det delvise samarbejde med Novasol.

Det vil aldrig blive nogen guldgrube at drive lejrskolen. Men bestyrelsen har den opfattelse, at hvis vi fortsat kan få råd til en rimelig vedligeholdelse og små forbedringer, så er det værd at give en frivillig indsats i den arbejdende bestyrelse, så stedet kan blive ved med at være et godt tilbud til de traditionelle brugere, et skønt beliggende sted i fredelige omgivelser mellem skov og hede

De, der benytter lejrskolen, har nu gavn af, at der er kommet opvaskemaskine og vaskemaskine samt en større kaffemaskine i køkkenet. Sengene er fornyet, og der er kommet et nyt oliefy. Varmeregningen er for stor, og vi må finde på foranstaltninger til at nedbringe olieforbruget. Sanitetsafdelingen er bygget om, så ingen længere skal over gården for at

komme i baderummene. Det er et ønske at få et badeværelse indrettet ovenpå og der er selvfølgelig fortsat mange andre ønsker, bl.a. at få muret de overflødige døre til ved baderummene. I køkkenet har vi forøvrigt købt en ny fryser.

Udendørs er haven blevet planeret til en boldplads, som der længe har været brug for, og sidste sæson har vist, at boldbanen også er et glimrende sted at sætte et stort telt op, hvis der skal mere plads til et større familiegilde.

P-pladser er lidt af et problem, når der kommer mange folk i biler. Det er ikke sagen at have bilerne oppe i gården ved lejrskolen. Det tager legearealet fra børnen, og dem er der tit mange af. Men vi har mødt velvillig indstilling fra vores nabo til ekstra parkering. Vi må dog sige, at det ville være skønt, om vi kunne erhverve jord til den nødvendige parkering.

Det blev nødvendigt at fælde det store elmetræ på gårdspladsen, og det var vi selvfølgelig ked af. Men det nu nedlagte læplantningsudvalg bevilgede os nogle tusinde kroner, og der skal i nær fremtid plantes et lindetræ ved gårdspladsen.

Vi vil gerne blive ved med at gøre lejrskolen til et sted, hvor der kan leges frit og varieret. Derfor er vi stadig interesseret i at få lavet en naturlegeplads i den lille bøgeskov, der hører med til lejrskolen. Statsskoven gav for et par år siden tilsagn om at ville sponsere tømmeret til formålet, og det må vi se at komme videre med. Og så håber vi på at få en indianerlejr op at stå i nærheden af bålpladsen. Der skal være en stor tipi (indianertelt) og en totempæl, begge dele med bemalinger. Disse ting skulle gerne komme på plads i løbet af foråret.

For at holde trit med den kraftige bevoksning i foråret har lejrskolen indkøbt en kraftig buskrydder. Det er især ved adgangsvejene, der er brug for maskinen.

Der har ikke været afholdt ret mange bestyrelsesmøder i årets løb. Der er dog altid et bestyrelsesmøde i det sene efterår, og her lægges der planer for klargøring til næste sæson, og der aftales tid for et par arbejdsweekends for bestyrelsen samt andre, der vil give et nap. Man kan roligt sige, at det er samværet og glæden ved at se noget lykkes, der er det, man får med sig. Ingen får penge ud af det, selv kørselen må man betale selv eller man gør det ihvertfald, selvom der er et stående tilbud om at få dækket disse udgifter. Det er mærkeligt, at det er sådan her i 2004, men det kører fortsat på den måde.

Vi har erfaret, at der igen skal graves grus her i nærheden, og at amtet har givet tilladelse til det. Det er ikke noget, vi er glade for, og vi kan ikke rigtig forstå det, da vi mener, det tidligere er blevet afslået.

Der er altid personer, der gør en særlig indsats i forbindelse med lejrskolen. Ellers gik det heller ikke. Vi siger tak til Valdemar Thorndahl for tilsyn med lejrskolen. Det er en dejlig bevidsthed, at der nogen i lokalmiljøet, der ser efter, om skolen stadig står der, hvor den skal og gør anskrig, hvis noget ikke er i orden. Vi er glade for, at Edel og Ernst sørger for, at lejrskolen fremtræder i rengjort stand for de brugere, der ankommer. Uden en energisk arbejdsleder gik det heller ikke, og der siger vi tak til Jørgen Jessen. Og vi fik ingen penge i kassen, hvis folk ikke var klar over, at det er gennem Mehli, at udlejningen finder sted, og endelig har Niels Martinsen det store arbejde med at styre vores budgetlægning og regnskab.

Vi sender også herfra en tak til Preben for tilladelse til at færdes på stykket bagved lejrskolen og stenen

En stor tak til de nævnte, og så også en tak til hele bestyrelsen for godt samvær og kammeratskab i årets løb.

Endelig er det på sin plads at nævne, at vi i det forløbne år har været begunstiget af sponsering til renoveringen fra friluftsrådet, Ringkøbing bank, Lions, Nykredit og Ringkøbing Landbobank. Uden disse værdifulde bidrag ville vi ikke kunne gennemføre renoveringen, der indtil nu har kostet ca. 300.000 kr. Vi har med en gunstig rente optaget et lån i Nykredit, og vi håber derfor, at der vil blive en god udlejning i de kommende år, så udgifter og indtægter kan matche hinanden. Vi vil have blik for de muligheder, der er i EU for at få støtte til projekter i naturområderne, som vi hører til.

Sven Beiter

**Kronhede lejrskole
Selvejende institution.**

Ringkøbing, jan. 2005

Beretning for 2004

Lad os begynde denne generalforsamling med at mindes Jørgen Jessen. Jørgen døde kort før jul, pludseligt og uventet. Han var det samlende midtpunkt for sin familie, der altid var i hans tanker, og vi vil også savne Jørgen i kredsen omkring Kronhede lejrskole. Jørgen var med i bestyrelsen i mange år og var den helt rigtige arbejdsleder for os andre. Det var ham, vi gik til, når der var et eller andet håndværksmæssigt spørgsmål, der skulle afklares, og vi kunne høre hans glade fløjt rundt om i bygningen, når de forskellige forberedelser til den kommende sæson stod på. Jørgen havde det overblik, der gjorde, at planerne for lejrskolens renovering blev gennemført. Det er derfor ikke mindst hans fortjeneste, at Kronhede lejrskole i dag fremtræder i den standard, vi har fået. Skete der noget på lejrskolen, var han altid den første til at tage med ud og se, hvad der skulle gøres.

Vi vil mindes samværet med ham med glæde og taknemlighed og med et smil også tænke på de mange gode historier, han kunne hive ud af ærmet med et lunt glimt i øjet.

Jørgen kunne vi regne med. Vi vil mindes ham længe.

Æret være Jørgen Jessens minde.

Vi er nået så langt med den indvendige renovering, at det fremover vil dreje sig om rullende vedligeholdelse fra år til år i de forskellige sektioner af lejrskolen. I løbet af 2004 er det således køkkenet, stuen og hall med lederrum og toiletter, der har fået en kærlig hånd, og i de kommende arbejdsweekends her i februar og marts bliver det de store soverum, der står for tur. Det er et ønske at få nye branddøre ind til soverummene.

Udvendigt har vi haft problemer med vand, der trænger ind ved nogle af skråvinduerne ovenpå. Noget er blevet repareret, men vi er ikke nået til bunds i det endnu. Vi er meget optaget af at få lagt et nyt tag på sanitetsbygningen og få fuget syd – og vestsiden af hovedbygningen. Det drejer sig her om udgifter af en

sådan størrelse, at vi ikke kan klare dem ved de indtægter, vi får gennem udlejningen. Derfor har vi sendt ansøgninger til forskellige fonde, som vi håber at høre fra inden længe.

Vi har ligeledes forespurgt amt og kommune, om man er villige til at eftergive lejrskolen de rente-og afdragsfrie lån, de gav os for snart 30 år siden. Vi mener, at de ligeså godt kan slettes nu efter de mange år, og at skolen på langt sigt vil kunne have gavn af det, uden at det vil have nogen indflydelse på udlejningsmængden. Men det vil kunne gavne vores låneværdighed.

Med hensyn til udlejning i 2004 har skolen været benyttet i normalt omfang med en lidt ringere indtægt end forrige år. Men da lejrskolen nu fremtræder i en bedre standard både ude og inde, er der måske chance for bedre udlejning, og det er især i månederne fra april til oktober, dette foregår. Resten af året er vi nødt til at have varme på rørene, og det er en tung post på budgettet at leve op til med de stigende olieudgifter.

Vi har de seneste år forsøgt et udlejningsmæssigt samarbejde med danske og tyske bureauer, uden at dette dog har givet overbevisende resultater. Men vi fortsætter dette forsøg en tid endnu.

Vi har forsøgt at skaffe penge til forskellige udendørs ting. Dette gælder f.eks. et indianertelt med totempæl, en skovlegeplads samt opstilling af faciliteter til volleyball og basketball. Vi må dog sige, at disse aktiviteter stadig er på ønskelisten.

De gæster, der besøger os, er stadig børne-og ungdomsgrupper, lejrskoler, familiefester- og stævner, de uniformerede korps samt mange andre grupper fra nær og fjern, og det er, som det skal være. Karakteristisk for de fleste grupper er, at de forlader stedet på en god måde. De resterende småting klarer så vores rengøringshjælp, og vi er godt tilfreds med indsatsen.

Der er en del at gøre på forskellige områder for at lejrskolen kan køre på selvbetjeningsbasis, og i tidens løb passer det gamle ord, at "alting må forandres, for at det kan blive ved med at være, som det var". I den forbindelse en stor tak til Valdemar Thorndahl for tilsyn med skolen, til Mehli for det store arbejde med kontakt til brugerne, til Niels for arbejdet med regnskaberne, til Preben Torp for tilladelse til at gå på arealerne bag stenen, og der er sikkert mange andre, vi skylder en tak.

Jeg vil gerne rette en stor tak til hele bestyrelsen for samarbejde og sammenhold og godt kammeratskab i arbejdet omkring lejrskolen.

Til sidst vil jeg blot nævne, at vi i 2004 har fået økonomisk støtte af Ringkøbing bank til opsætning af et indianertelt, men der skal flere penge til. Udover pengeinstitutter, kommune og amt er der gået ansøgninger til Nykredit og Veluxfonden, og når der næste gang skal ske større renoveringer, skal vi til at arbejde med muligheden for at opnå tilskud gennem EU 's fonde

Sven Beiter

Kronhede lejrskole s/i

Beretning for året 2005 v/Sven Beiter

Vi tog fat på dette år med en vældig energi nogle weekends i marts og fik revet gamle tapeter ned i et soverum, nyt glasvæv op og derefter nyt tapet. Det gamle træpanel blev fjernet, og derefter blev hele bygningen gået igennem og klargjort til de kommende gæster. Vi har haft en rimelig god udlejning, og på trods af mange problemer med Novasol fik vi dog lejet en del af sommerferien ud gennem dette bureau, som vi i hvert fald foreløbig har opsagt kontrakten med.

Vi havde opnået tilsagn om gode sponsorater, 5000 fra Landbobanken, 20000 fra Ringkøbing bank, 45000 kr. fra kommunen og 5000 kr fra Landbobanken samt 10000 kr. fra Velux-fonden, alt sammen til formålet renovering og reparationer. Derfor har vi i årets løb kunnet sætte nyt tag m.m . på badefløjten og fået 2 nye døre i bygningen ud mod gårdspladsen. Der er derefter kun en enkelt dør tilbage, der skal udskiftes ved lejlighed, og det er døren fra stuen ud mod terrassen. Vi nåede ikke at få lydisoleret spisestuen bedre, men det må så komme senere.

Et senere sponsorat på 5000 kr. fra Y' mens klubben gav os råd til at indkøbe en stabil grill, der kan hejses op og ned over bålet. Sponsoraterne gav os råd til at indkøbe en tipi, som har stået klar gennem hele sommeren til glæde for mange grupper, nu mangler indianerhovedet på teltdugen og en totempæl på pladsen, så fantasien kan få frit løb.

I nær fremtid anskaffes køleskab nr. 2, hvilket opfylder et ønske fra store hold.

I pagt med tiden har vi nu fået en hjemmeside med oplysninger om alt muligt vedrørende lejrskolen og links til en mængde beslægtede emner. Der er tilføjet en udlejningsoversigt, så evt. interesserede her kan orientere sig om mulighederne for at leje lejrskolen. Vi betragter dette som et stort fremskridt.

Vi havde set frem til, at amt og kommune i anledning af de meget gamle lån og i anledning af de forestående strukturændringer for amter og kommuner ville slette lånene, der er rente-og afdragsfri, men det ser det desværre ikke ud til, at de vil, selvom vi havde fået et halvt tilsagn herom.

Vores lån er i årets løb blevet omlagt, hvilket gav os et provenu og mindre renteudgifter i fremtiden. Lejrskolen er blevet gennemgået af de offentlige vurderingsmyndigheder. Jeg, idet det fastsatte beløb på 560000 kr vist aldrig er blevet reguleret. I mellemtiden er lejrskolen blevet nærmest totalt renoveret udvendig og indvendig. Nu blev lejrskolen sat til 740000 kr.

Der vil altid være behov for nyinvesteringer: Jeg kan således nævne flere legeredskaber, branddøre til soverummene, rekvisitter til basket og volleyball, fugning af gavl og facade, idet vi bl.a. i perioder er generet af murbier. Det er især facaden, der trænger. Jørgen har lovet at finde en lærling, der kan klare det værste.

Jeg har tidligere omtalt behovet for lydisolering, og vi bliver nødt til at flisebelægge et areal ved affaldsbeholderne og få renoveret bålpladsen.

Vi har i årets løb besluttet at fjerne den faste telefon, idet vi kun har haft udgifter af den og i øvrigt som konsekvens af, at alle i dag har en mobiltelefon.

Skal der større bygningsmæssige ændringer til på et tidspunkt, må vi se at komme tættere på EU's fonde.

Kronhede lejrskole har nu fungeret som et åbent fristed for alle mulige grupper af børn, unge og voksne i de mest forskellige sammenhænge i 30 år, idet de første udlejninger netop fandt sted for 30 år siden. Det er bemærkelsesværdigt, at en frivillig bestyrelse har kunnet hænge sammen arbejdsmæssigt gennem de mange år, men sådan er det stadig.

Jeg retter en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for en god arbejdsindsats og velvillig indstilling, det samme gælder Valdemar Thorndahl for tilsyn året igennem og en hjælpende hånd på forskellig vis. Vi skylder Preben Torp tak for tilladelse til at færdes på stykket bag historiens sten, og der er særlig grund til at takke Mehli for besværet med udlejningen, ja også Mehli's familie, der tit må tage telefonen, når det gælder udlejning, og Niels klarer arbejdet med regnskabet, hvilket er en stor post i helheden. Også en tak til Arne Christensen, på hvis grund vi har lov til at parkere biler.

I løbet af dette år vil vi bla se på nye brochurer, det har vi så småt begyndt at kigge på.

Til slut vil jeg udtrykke ønsket om, at den kommende kommunalbestyrelse vil se lige så positivt på Kronhede lejrskole, som vi hidtil har oplevet det, Vi har nemlig aldrig fået afslag på en ansøgning om støtte.

Det største ønske er imidlertid, at lejrskolen fortsat må eksistere i disse smukke naturomgivelser.

Kronhede lejrskole s/i

**Beretning for året 2006
v/fmd Sven Beiter**

Året startede for bestyrelsen som så mange gange med et par arbejdsweekends, og imens alle disse forskellige større og mindre reparationer af forskellig slags foregik, kunne vi på vej til skuret høre, hvordan spætterne igen i år havde fat i de møre udgåede træer på den anden side af vejen. Herligt!!

Af større ting fik vi nyt tag over badefløjen, men der mangler stadig en færdiggørelse ved skorstenen, der udskiftes her i marts. Nye tagrender er også kommet til samt et par døre til køkken og badefløj.

Vi har for nylig haft et møde med Hee entreprise, der for længe siden skulle have skiftet skorstenen, men nu sker det så, og samtidig bliver noget murværk repareret.

Det mellemste soverum blev gennemrenoveret, og turen kommer nu til det største soverum. Det er så meningen, at vi næste år skal tage fat ovenpå.

I køkkenet er et ønske om et supplerende køleskab blevet opfyldt, og et skab til værktøj er opstillet i gangen til "karlekammeret"

Udendørs har vi fornyet bålpladsen og forsynet den med en hæve/sænke grill, og der er kommet bænke og et stort bord.

Det er et stort ønske at få lydisoleret spisestuen, og der er forskellige ideer til løsning af problemet.

Men alt i alt er lejrskolen omtrent i en stand, som vi gerne vil have. Der er det, der skal være, men der er ikke tale om nogen luksus.

Lejrskolen er gået ind i sit 31. funktionsår, og udlejningen ser på nuværende tidspunkt lovende ud for 2007.

Året 2006 har været et rimelig godt år, og det ser ud til, at vores hjemmeside gør nytte, idet opringningerne til Mehli om udlejning er blevet mere præcise. I den tid, vi har haft hjemmesiden, har mere end 4000 været inde og se på den.

Økonomien i lejrskolen er kun sådan, at vi netop kan klare at vedligeholde stedet og foretage mindre forbedringer. Vi er godt tilfredse med, at vurderingen er sat op, og at det nedlagte amtsråd nåede at slette det pantebrev på 100.000 kr., der har eksisteret siden 70'erne.

Vi er en stor tak skyldige til en flok sponsorer, der med forskellige beløb har hjulpet os . Det gælder Ringkøbing bank, Ringkøbing Landbobank, Velfac, og i 2007 har vi tilsagn om midler fra Ringkøbing Bank, Ringkøbing Industri.og håndværkerforening og Lions.

Skovdistriktet har etableret en ny parkeringsplads ved Kronhedevej, og der er tryksager, der viser gode vandremuligheder fra dette sted, hvor der også er etableret borde og bænke. Der er også tænkt på hadicappede, idet der er etableret en asfalteret sti fra parkeringspladsen på 600 m længde, velegnet til brugere af kørestole.

Der er grund til atter i år at takke Mehli for besværet med udlejningen, Niels for besværet med regnskabet, Valdemar for tilsynet med lejrskolen og Else Kiilerich for rengøringen af lejrskolen. Endelig en tak også til Arne Christensen for tilladelse til at parkere på hans grund.Og til Preben Torp for tilladelse til færdsel på hans jord Og så en tak generelt til bestyrelsen for godt sammenhold om lejrskolen. Vi håber, den fortsat kan eksistere som det fristed, den altid har været nu gennem mere end 30 år.

Til allersidst skal vi nævne, at en ny tryksag om lejrskolen er på vej.

Kronhede lejrskole s/i
v/Sv Beiter, fmd. bst.

Beretning for virksomheden i 2007.

Det er altid en særlig oplevelse, når vintervedligehold af bygningen starter. For mig sker det helt automatisk, at jeg lytter ud efter de spætter, der i mange år har budt os velkommen. De var der i marts 2007, men i januar 2008 (vi begyndte tidligt dette år), der hørte vi dem ikke. Til gengæld er det ikke svært at få et glimt af den store bestand af råvikdt. De springer tit forbi i en lille flok, og man glæder sig hver gang, man får dem at se.

Vi er i gang med den fortsatte rullende renovering, hvor rummene går efter i rækkefølge + alt det, der specielt dette år skal gøres. I 2007 gjaldt det ikke mindst det største af soverummene, en flisebelægning ved skuret og bænke og borde ved bålet. Der kom net til volleyball, og dermed skal der ikke mere til ved bålpladsen. I køkkenet fik vi yderligere et køleskab, der kom nyt armatur i et baderum, et værktøjsskab har fået plads ved "karlekammeret", og endelig fik vi muret en ny skorsten.

Vi fik afslag fra kommunen vedr. ophævelse af pantebrevet på 186000kr. Men vi glæder os over de sponsorater, vi fik i løbet af året, således 12500 kr. fra kommunen, 5000 fra Håndværker-og industriforeningen, 10000 fra Lions og 20000 fra Ringkøbing Bank .

I efteråret 2007 vedtog bestyrelsen, at der skulle et "Troldekt" – loft op i stuen for at forbedre lydforholdene. Dette arbejde startede først på året 2008 og har forbedret lydforholdene ganske væsentligt. Efterfølgende er der malet og sat lampetter op i de fleste af rummene ovenpå. I store baderum er der opsat nyt loft, og der forventes installeret aut. Ventilatorer i begge baderum, når lofts-og tagventiler er blevet forbundet. Stuen er blevet malet, og køkkenet er blevet meget grundigt gjort rent. Nye skabe er kommet til, så der nu er 2 værktøjsskabe. Vi mangler endnu at få det enstrengede nøglesystem, men det er på vej. Der vedtaget en weekend i april til det udvendige arbejde, men her er Valdemar og Inger Thorndal gået i gang med traktor og round up for at fjerne uønsket bevoksning nden for terrassen. Der vil ligeledes efterhånden ske en udtynding af træerne, og en del af bevoksningen af vejen op til skolen fjernes. Og så har det vist sig nødvendigt at få en ny tank til olie opsat. Den vil blive placeret i skuret, utilgængelig for uvedkommende.

Det koster alt sammen penge, og lejeindtægter alene gør det ikke for den store bygning. Men det hjælper en del, at Ringkøbing bank igen er trådt til, denne gang med 25000 kr.

Det er nødvendigt at have inspektion ret tit på lejrskolen. Niels Martinsens og Sven Beiters navne figurerer derfor nu på opslagstavlen med telefonnumre, og vi vil regelmæssigt gå skolen efter. Når der er større grupper, er det nødvendigt me kontakt for at vide, om alt fungerer. Derfor er det godt, at der igen er en telefon derude, så man kan få kontakt. Det kom helt tydeligt frem, da der var en større tysk gruppe denne sommer. De havde brug for en masse hjælp og oplysninger, og bestyrelsen var derude hver dag i den periode.

Det har været et godt tiltag, at der kom bænke og borde i nærheden af bålpladsen samt volleyball. Derved er der blevet rigtig godt miljø for alle aldersklasser.

Der er blevet kørt et par læs grus til vejen og til gårdspladsen, og trappen er blevet ferniseret samt et væld af andre småting, så nu håber vi, at lejrskolen er klar til den kommende sæson, der allerede er begyndt med en konfirmandlejr fra Spjald. Den dør ovenpå, som de smadrede, har Jørgen lovet at skifte ud, men det bliver menighedsrådet ved Brejning præstekald, der må betale.

Udlejningen i 2007 må betegnes som god. Det ser pt ikke så lovende ud for sommeren 2008. Sommerperioden har tidligere været vores problem. Måske kan vores hjemmeside hjælpe lidt til her. Der har været kontakt til vores webmaster Ole Fomsgård for at få ændret i teksten og få lidt nyere billeder med, og vi regner med. At en ny brochure foreligger klar i løbet af foråret.

På bestyrelsesmødet i november vedtog man, atforårsfesten denne gang bliver en efterårsfest, idet den afholdes i oktober i stedet for.

I øvrigt fortsætter bestræbelserne for nye sponsorater. Der er behov for at få stoppet utætheder ved inddækningen af loftsvinduer, vi trænger til en ny havedør, ovenpå udskiftning af udgangspartier i både øst og vest. Endelig er vi ved at sondere muligheden af at installere jordvarme, hvilket vil være en bekostelig sag i anlægsfasen, men nok let kunne betale sig, når det engang fungerer. Vi bruger meget olie, og huset kan ikke stå uden varme.

Når det alt i alt går ret godt med lejrskolen, så er det på grund af et godt sammenhold i bestyrelsen om det nødvendige arbejde ude og inde. Der skal rettes en tak til hele bestyrelsen og især til Mehli, der har kontakterne til lejerne og til Niels for bøv l med regnskabet. Og vi skylder atter i år en stor tak til Valdemar Thorndal for opsyn med lejrskolen, for græsslåning og træfældning m.m. Ligeledes skal der rettes en tak til Else Kiilerich for rengøring og dagligt opsyn i forbindelse med de mange skiftende hold. Vi takker ligeledes Arne Christensen for parkeringsmulighed, og Preben Torp for, at vi må færdes på Hedearealerne bag den store sten.

**Kronhede lejrskole s/i
Beretning for 2008
/SB**

Ved det senest afholdte bestyrelsesmøde i efteråret 2008 var jeg af den opfattelse, at lejeindtægterne var forholdsvis små i år. Men det afviste Niels Martinsen. Derfor er vi kommet ud af 2008 med skindet på næsen. Det ser heller ikke værst ud for 2009, sådan som det tegner sig for øjeblikket. Gennem årene har der som regel tegnet sig nogenlunde det samme billede: Der er udlejning forår, sommer og efterår, men vintermånederne er stille. Det er så til gengæld i disse måneder, vi selv kan komme til og rigge lejrskolen til til den kommende sæson.

Årene er gået siden den første udlejning fandt sted i 1976, og vi er stadig 2 fra den oprindelige bestyrelse, og der har aldrig været stor udskiftning. Det er nok, fordi stedet trækker, og man kommer let til at holde af lejrskolens placering mellem skov og hede. Skolen har ikke mistet sin specielle atmosfære, selv om der hvert år har fundet moderniseringer og fornyelser sted.

Alligevel er det nødvendigt, at der hele tiden er tanker i gang om større og små forbedringer efter den pengepung, vi nu engang har. Det er muligt, vi kunne låne til større forbedringer, men det har vi ingen intentioner om. Derimod kan man glæde sig over, at lejrskolen siden 70'erne med små midler er blevet gennemrenoveret fra ende til anden, så den er funktionel.

Det betyder ikke, at vi ikke har brug for en med en stor pengepung til f. eks. at lave bedre indkvarteringsforhold og badefaciliteter. Eller jordvarme. Eller et nyt værkstedsskur. Osv.

Og imens vi venter på det, kan vi så glæde os over, at et længe næret ønske blev opfyldt i 2008, denne gang via hjælp fra Ringkøbing Bank. Vi isolerede selv loftet i stuen med trollekt – plader, hvilket klart har været en lydæssig forbedring. Ovenpå var det et stort arbejde at få malet de tre fjerdedele af rummene, og det sidste rum står for tur her i marts.

Året igennem har vi glæde af vores udendørs faciliteter, ikke mindst bålplads med tipi, og der er ikke plads til flere ting på pladsen. Valdemar har været i gang med træerne, der tyndet en del ud, og sammen med Inger har de sammen taget en tårn med at give round up over alle de vildtvoksende rosenhyben og andet godt.

På et møde i vinter med Ole Fomsgård er der lavet ændringer på vores hjemmeside: Mere tidssvarende billeder, flere links og tekster på engelsk og tysk. Siden september 2005 har der været knap 2000 besøg på hjemmesiden. Det er såmænd ikke voldsomt mange, men der er nok ingen tvivl om, at Mehli ikke får så mange forgæves opringninger, når man med det samme kan se, om lejrskolen er ledig.

Desuden vil en ny tryksag se dagens lys i løbet af foråret.

Vi har sidst på året fået nye folk i rengøringen, idet Lars og Gitte Ricken har overtaget disse ting. Det påhviler lejerne at gøre rent efter sig, men kontrollen er nødvendig, ikke mindst i køkken og stue samt sengeafdelingen.

Vi takker alle dem, der har stået os bi i løbet af året. Niels har passet regnskabet, Valdemar er blandt så meget andet vores lokale tilsynsførende, og vi har lov at færdes på Preben Torps jord bag stenen. Turen der og ud til den lille sø er blevet klassiker for dem, der besøger lejrskolen. Mehli skylder vi tak for besværet med udlejningen, og han har faktisk stået for udlejningen nu gennem de sidste 20 år. Niels har været kasserer alle årene.

Ulrik har hjulpet med at etablere ventilerne i taget på badebygningen og desuden været ude og ordne noget af murværket ud mod haven med fugning, hvilket vi andre ikke rigtig har beskæftiget os med

Den store vedligeholdelse for 2009 er forestående. Vi trænger snart til noget nyt inventar. Madrasbetrækkene skal udskiftes, førstesalen gøres færdig, køkkenet skal gås efter i detaljer. 2 nye døre er bestilt til rummene ovenpå hos John Sanddal i Ulfborg, mens en ny yderdør til stuen er bestilt hos Gert Andersen. Og så er der de tusind andre ting, der dukker op, mens vi er i gang derude.

Vi glæder os fortsat over de mange forskellige gæster, der ved familiefester af forskellig slags, ved stævner, ved lejrskoler af en eller flere dages varighed, børneinstitutioners brug samt meget andet, vi glæder os over, at de alle sammen får lejlighed til at stifte bekendtskab med lejrskolen og den omgivende uspolerede natur, der omgiver os.

Der er fortsat mange muligheder for at få gode oplevelser ved vandreture gennem Stråsø plantage, og Skov-og naturstyrelsen har trykt udmærkede turvejledninger, der bl.a. kan fås på den nærliggende P-plads ved Kronhedevej.



Kronhede lejrskole

Beretning for 2009

v/fmd Sven Beiter

I forbindelse med, at der her skulle aflægges beretning for 2009, var jeg inde på computeren og kunne der se, at der siden september 2005 har været 5870 opslag på siden. En del af dem har siden været vores gæster Hjemmesiden opfylder behovet for hurtigt at få oplysninger om stedet og faciliteterne, priser og en oversigt over udlejningen, og det betyder igen, at Mehli får et mere begrænset antal telefonopkald.

Det er begrænset, hvor meget der kan siges om året 2009, fordi det har været et mere "almindeligt" år med begrænset vedligehold og med en udlejning, der stort set svarer til det, vi kender gennem rigtig mange år. Det kan godt mærkes, at skolerne er blevet begrænset en hel del i deres udfoldelser uden for skolen det samme gælder børneinstitutioner. Derimod bliver familiefester af enhver art ikke sløjft, og det er især weekends, der her er efterspørgsel på.

Vi kender mønsteret for benyttelsen af lejrskolen, der altid har været sådan, at benyttelsen finder sted mellem april og november. Derfor skal der en stærk ryg til økonomisk for at nå frem til næste sæson, ikke mindst hvad angår varmeudgifter. Men vi har klaret den igen en gang, og i årets løb har vi endelig fået en ny dør ud mod terrassen i samme kvalitet som de øvrige nye vinduer.

Vi havde i sommer besøg af nogle vandaler, der ødelagde teltet med lange flænger, så det kommer ikke op mere, og vi vil ikke bruge 20000 kr. på et nyt. Derimod håber vi, at der er penge nok i kassen til at anskaffe noget legeudstyr i stedet for det, der er gået til.

Vi er kede af, at der er kommet kæder over en del af skovvejene i plantagen, for det giver et uvelkomment præg. Vi håber, de må blive taget ned igen.

Vi har i oktober haft Kronhedefest, denne gang i forbindelse med sæsonafslutningen. Det var igen Lars og co, der stod for alle anretninger, og det er forbundet med forventning, hvad han denne gang havde fundet på. I den forbindelse er det også en glæde at se nogle af vores nærmeste naboer.

Det sidste års tid er det Lars og Gitte, der har stået for rengøringen, før næste holds ankomst. Det har I gjort godt, og vi siger tak for indsatsen. I den forbindelse er det værdifuldt, at vi får en mail fra jer om situationen på lejrskolen, eksempelvis, at støvsugerne er for ringe, eller hvis der konstateres ødelæggelser m.m.

Mon ikke vi kan finde ud af, hvordan vi klarer museproblemet om efteråret. Vi er godt noki en skov-og landbrugsegn, hvor mus i store tal vil søge indendørs, når det regner stærkt, og det bliver koldt, men det hold, der var her i det sene efterår og fangede 40 mus på en nat, de kommer sikkert ikke igen. I forbindelse med de forestående arbejdsweekends kan vi måske finde ud af, hvor de kommer ind. Jeg mener, at Valdemar tømte Ulfborg for musefælder i forbindelse med de 440 mus.

Vi mangler ikke projekter, men vi har gennem årene måttet tage tingene i mindre bidder. Sådan vil det fortsat være, og der blev i efteråret sat en liste op over emner, der skal kigges på i de kommende arbejdsweekends.

Men skal vi nævne projekter, så ville et moderne varmeanlæg være på sin plads, ligeledes et bedre værkstedslokale.

Vi har gennem en længere årrække været optaget af at have adgang til arealerne bag "Historiens sten". Det har været forsøgt at købe området eller få statsskoven til at købe aralet. Det er imidlertid ikke lykkedes. Vi kan imidlertid let komme i en situation, hvor vi ikke længere har adgang. Derfor er det også et projektud i fremtiden, men der vigtigt at kunne gå ud og studere livet på det stykke hede med tilhørende vandhul, og det er naturligvis let at forstå, at ejeren selv holder meget af den plet.

Vi har ikke haft held til at få et møde med Kjeld Juel Petersen, der er direktør i Velux-fondene. Den seneste aftale gik på et møde før jul, når han alligevel var herovre på et besøg. Nu har jeg opgivet ham. Jeg gætter på, at fondene også har måttet erkende tidernes ugunst. Det samme er måske også tilfældet med nu Vestjysk Bank, hvor beskeden er, at man selv vil kontakte os, når "alt det med sponsorater" er faldet på plads. Vi får se!

Der er ikke noget, der kører af sig selv. Og slet ikke, hvis man bor langt derfra. Så vi er fortsat meget taknemmelige for, at Valdemar kigger efter, om tingene er i orden på lejrskolen, så vandrørene f. eks. ikke fryser, hvilket kunne have været tilfældet denne vinter, fordi oliebeholderen var løbet tom og fyret slukket.

Til daglig tænker vi heller ikke så meget på, at Mehli sidder i Hover og har kontakt med hele landet samt dem, der kommer længere væk fra. Men der er arbejde med det hele, og vi påskønner det.

At Niels så sidder i Ringkøbing og lurere på indtægter og udgifter er også en af de velkendte ting vedr. lejrskolen på Kronheden, og han får sig sikkert en indgående snak med revisionen om det såkaldt "retbisende" regnskab, og det tager også tid.

Vi har for længst taget stilling til, at vi skal have lavet en ny folder, selv om der stadig er et oplag af den gamle, der blev tegnet af Heldgård. Lars overtog denne opgave, men har siden skiftet arbejdsplads, og nu mangler vi at vide, om der evt. er mulighed for få den lavet, eller om vi skal få tilbud gennem Ole Fomsgård, der i øvrigt stadig står for hjemmesidens evt. ændringer.

Jeg mangler at udtrykke en tak til resten bestyrelsen for trofast sammenhold om lejrskolen, og der mangler også en tak til dem, der ind imellem yder en værdifuld indsats uden direkte at være med i bestyrelsen.

For mig at se bliver der stadig mindre natur i Danmark. Da Heldgård i sin tid tegnede den allerførste tryksag til lejrskolen, var titlen på forsiden "Uberørt vestjysk natur" Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men Kronhede lejrskole har nu alligevel en sådan beliggenhed, at den er en perle, omgivet af en hel del oprindelig natur, som det er værd at opleve, og hvor der ikke er et ishús lige om hjørnet. Det er værdier, der både dengang i 70'erne, da det hele startede i og med, at den eksisterende Thorsted Nordre skole blev nedlagt, og nu og ikke mindst i fremtiden vil blive langt mere værdsat.

De, der vil sættetilstrækkelig tid af og gå ind på naturens præmisser, vil f.eks. ikke kunne undgå at møde de flokke af vildt, der færdes alle vegne i skov og på mark, og jeg er i mange år ikke blevet skuffet over, når arbejdsweekend'erne starter, tydeligt ude på gårdspladsen at høre spættens hakkelyde, ca. 30 gange i sekundet. Den har ikke fået hovedpine endnu!