

Kronhede Lejrskole, generalforsamling 4. marts 2023. Formandens beretning v. Morten Beiter.

Det har været endnu et unormalt år for Kronhede lejrskole. Men mest på den gode måde. For nogle år siden var vi ved at gå ned på grund af corona og måtte bede kommunen om økonomisk hjælp. Og nu er vi pludselig i gang med at finde ud af, hvordan vores nye gulve skal se ud. Om der skal være almindelige døre eller skydedøre. Hvad der før mest var forankret i fortiden, ser nu ud til også at have en fremtid. Naturhostel-projektet har været et svært hjul at få til at dreje. Det knirkede og knagede i starten, og der sprang rustflager af tandhjulene. Men nu ser det ud til at køre. Sådan da.

Samtidig har vi haft en rigtig god udlejning og har ved fælles hjælp løftet opgaven med rengøring. Vedligeholdelse fylder ikke så meget for tiden, ud over nødvendige reparationer af vandvarmer og varmepumpe. Alt afventer eftersommer, nedrivning, ombygning og nybyggeri. Der bliver lagt planer, fantaseret, forestillet sig. Og snart bliver det hele meget konkret.

2022 blev året, hvor vi imod ikke, alle, men i hvert fald mange odds, fik det meste af finansieringen til vores projekt på plads, da også Nordea-fonden valgte at støtte os med 3,5 mio. kr. Vi havde søgt om 3 mio, men de syntes at projektet var så godt, at de på eget initiativ lagde en halv million oven i. Flere folk i fondens bestyrelse kendte området i forvejen og havde sagt, at der var tale om en ”perle”, og at det projekt bare skal lykkes. Det er rart, når folk så langt væk som en fond med sæde i København kan se et potentiale i den helt anden ende af landet.

Selv ved vi det jo godt. Vi har noget, ikke alle har. En natur, der bliver så vild, som den næsten kan i Danmark, højt til himlen og stort udsyn. Et sted, hvor man kan strække æ ywn, som man siger. Tidligere havde vi fået 750.000 kr. i støtte fra Ringkøbing-Skjern kommune og 4 mio. fra VKR-gruppens medarbejderfond. Således er der nu 8,2 mio. kr. i kassen, hvilket er nok til at realisere vores planer om et naturhostel. Der er desuden afleveret flere ansøgninger, én til Friluftsrådet om støtte til shelters, bålplads og udekøkken, og én til Færch-fonden om støtte til nyt tag. Vi får formentlig svar i løbet af de kommende måneder. Men uanset hvad,

så kan projektet nu realiseres i sin hovedform, hvilket er det allervigtigste. At komme i gang.

Siden sidst har vi også for alvor været i medierne, både i aviser og tv. En overgang handlede det om, hvor trætte vores naboer var af os og vores planer, og hvor bange de var for at vi ville ødelægge naturen, smide affald og lave larm. Det var som om stemningen fra borgermødet i efteråret 2021 var helt fordampet og skuldrene var kommet op igen i de høringssvar, der blev afgivet til vores ansøgning om landzonetilladelse.

Det var ærlig talt forstemmende læsning, og svært at genkende i forhold til, at vi også bagom har fået mange støttetilkendegivelser fra andre naboer. Men sådan er spillet. Og vi kommer jo nok ikke udenom, at ikke alle interesser vender i samme retning i sådan et naturområde som dette, og at vi i nogens øjne altid vil være i vejen. Det må vi bare leve med, og så i øvrigt blive ved med at lytte, forsøge at forstå og komme i møde, hvor det er muligt. Det var da også vores svar i medierne på bekymringerne. At vi ønsker at være gode naboer, og at det i nogle tilfælde vil være vigtigere for os end hvad der er vores ret.

Ringkøbing-Skjern kommune gav efterfølgende den nødvendige landzonetilladelse på betingelse af, at der udarbejdes et ordensreglement for vores gæster. En formalitet, som vi naturligvis ikke har nogen problemer med. Glædeligt var det efterfølgende at se, at landzonetilladelsen kun blev anket til Planklagenævnet af en enkelt beboer herude, hvilket forhåbentlig er et tegn på, at resten af vores naboer har fornyet tiltro til os.

Det var i hvert fald det generelle indtryk, da vi i januar i år afholdt det andet borgermøde, denne gang i Kronhede forsamlingshus, hvor bestyrelsen præsenterede sig, vi viste tegninger og svarede på spørgsmål. Selvom det var den aften, hvor Danmark spillede mod Ungarn til et stort boldstævne, var der mødt 40 op, hvilket var en flot deltagelse. Borgmester Hans Østergaard var også til stede og talte begejstret om projektet. Byggeleder på projektet, arkitekt Jacob Frimor, var også til stede og kunne svare på de mere tekniske spørgsmål. Jeg tror, at de fleste gik fra mødet med et indtryk af, at ”det skal nok gå, og kom nu bare i gang.”

Endnu engang en påmindelse om, hvor vigtigt det er at fortælle om, hvem vi er, og ikke mindst hvad det er, vi har gang i.

Inden mødet talte jeg med en lokal, som fortalte, at der var et indtryk af, at Kronhede lejrskole var en lukket klub af folk fra Ringkøbing. Hvis det virkelig er sådan folk ser på os, så har vi et imageproblem, som vi bør gøre noget ved. Vi bør arbejde på at få flere lokale med i bestyrelsen, deltage i flere lokale arrangementer, eller selv stå for arrangementer. Hvordan det kan foregå, er noget vi sammen må forsøge at finde ud af. Og så bør vi også tænke lidt på os selv. Vi mødes jo som regel ikke mere end et par gange om året, til bestyrelsesmøde og generalforsamling/arbejdsweekend. Er det nok? Mads har foreslået, at vi også mødes og spiser sammen herude, og går en tur sammen. En rigtig god ide. Hvis I er med på den, synes jeg bare vi skal finde en dato.

Lige nu er vi dér, hvor vi afventer Planklagenævnets behandling af anken af landzonetilladelsen, inden vi forhåbentlig kan sende byggeriet i udbud. Det skulle gerne kunne ske på denne side eller lige på den anden side af sommerferien, hvorefter byggeriet vil stå på hen over efteråret og vinteren og det nye naturhostel vil kunne indvies omkring sommer-efterår 2024. Vi har allerede nedsat et byggeudvalg, som så småt er i gang med at tale med byggeleder og udvælge materialer. Og efterhånden som projektet forhåbentlig rykker nærmere, skal vi have lavet nogle flere arbejdsgrupper, som tager sig af konkrete opgaver. Vi får brug for alle kræfter. Endnu virker det som en drøm. Men snart bliver det forhåbentlig til virkelighed.

Med de ord vil jeg takke alle for samarbejdet i året der gik.

Tak til alle, der bar og skrubbede.

Spætten, den er kommet. Og nu begynder det hele igen.

(SLUT)